



Boekengasten lezen door

Lekker chillen doe je met een boek. In de bibliotheek vind je kasten vol. Er zit altijd wel een verhaal voor jou tussen. Superspannend. Razend romantisch. Volkomen maf. De boekengasten maakten alvast een selectie voor je.

HERFST 2021



Het huis op kippenpoten

Sophie Anderson,
uitgeverij Volt

Kan een verhaal over heksen en het begeleiden van doden naar het hiernamaals tegelijkertijd sprookjesachtig en ontroerend zijn? Ontdek het zelf, en lees over Marika en haar grootmoeder Baba Jaga, een heks die ervoor zorgt dat doden een fijne

laatste avond hebben voordat ze teruggaan naar de sterren. Van Marinka wordt verwacht dat ze dit werk als Poortwachter later ook gaat doen, maar stiekem moet ze er niet aan denken. Ze ontmoet Benjamin, een levende jongen, en hoopt daar vrienden mee te kunnen worden, maar haar lot beslist anders... of toch niet? Spannend, soms griezelig sprookje met mooie woorden en gedachtes. Vanaf 12 jaar.



Elektrische vissen

Susan Kreller,
uitgeverij Clavis

Tegen de zin van Emma, Aoife en Dara in besluit hun moeder vanuit Ierland naar Duitsland te verhuizen. Niets is daar hetzelfde, ze kennen het land en de taal niet

en de heimwee naar het zo vertrouwde wereldje in Ierland hangt als een deken om Emma heen. Emma's zusje Aoife stopt zelfs met praten. Dan duikt Levin op, een jongen die zelf ook problemen met zijn moeder heeft en hij bedenkt een plan hoe Emma terug naar Ierland kan gaan. Maar al gaandeweg beginnen ze te twijfelen, wil hij nog wel dat ze gaat? En wil Emma zelf nog wel terugkeren? Heel invoelend geschreven verhaal dat gelukkig ook lichtpuntjes kent. Vanaf 12 jaar.

Fake!

Carry Slee,
uitgeverij Carry Slee

Het duurt even voordat je weet wie wie is, maar dan is dit een prima boek over scholieren die te kampen hebben met ruzie, mishandeling en nepnieuws. Levi is heel jaloers als de nieuwe jongen op school, Emiel, met zijn vriendin Mila aanpakt. Even later verschijnt er een filmpje waarop te zien is dat Levi Emiel trapt en bij het volgende beeld ligt Emiel op de grond met een bloedend hoofd. Is dit echt of nep? Levi moet nu zien te bewijzen dat dit filmpje fake is. Hij heeft Emiel echt niet het ziekenhuis ingetrapt! Wie heeft het filmpje gemaakt? Dit boek leest lekker weg door het gebruik van veel spreektaal. Vanaf 13 jaar.





Girl 6

Mirjam Mous,
uitgeverij Best of YA|XS

Als Summer met haar moeder naar Amerika gaat omdat haar opa ziek is, wordt ze al snel ontdekt door Dez. Dez is een blogger en hij wil onderzoeks-journalist worden. Summer komt bij hem op school en het valt hem

op dat ze ontzettend veel op Mayca lijkt, een dakloos meisje dat hij een paar maanden geleden op vakantie heeft ontmoet. Samen met Summer gaat hij op onderzoek uit. Wie is Mayca, hoe komt het dat ze zelfs hetzelfde litteken hebben? In korte hoofdstukken ontrafelt zich het mysterie rond de twee identieke meisjes. Ook geschikt voor jongeren die niet zo van lezen houden. Vanaf 13 jaar.



Zielenjagers

Chris Bradford,
uitgeverij Van Goor

Heb jij weleens een déjà vu? De hoofdpersoon in dit verhaal, Genna, heeft dat heel vaak en ze droomt zo levendig dat het lijkt alsof ze het echt heeft meegemaakt. Als ze dan ook nog door een wildvreemde jongen uit een levensbedreigende situatie wordt

gered, snapt ze niet wat er met haar aan de hand is. Die jongen, Feniks, zegt dat hij haar zielenbeschermer is, en dat ze samen met hem moet vluchten voor de zielenjagers. In hoog tempo volgen de acties elkaar op. Dit is het eerste deel van de spannende fantasy-serie 'Soul Hunters', voor iedereen die van mystiek en avontuur houdt. Vanaf 13 jaar.

67 seconden – graphic novel

Jason Reynolds en
Danica Novgorodoff,
uitgeverij Blossom Books

Dit boek neemt je mee naar Amerika, naar een buurt waar schietpartijen aan de orde van de dag zijn. Will's broer Shawn wordt doodgeschoten. Als Will thuis is, zoekt hij meteen het pistool van zijn vermoorde broer, hij moet zich aan de 'regels' houden. Die regels zijn: 1. niet huilen, 2. niet snitchen en 3. wraak nemen. Hij denkt te weten wie zijn broer heeft vermoord en hij gaat wraak nemen. Plotseling verschijnen bij hem diverse vermoorde mensen; zijn oom, een buurmeisje, zijn vader en zijn broer. Ze brengen Will aan het twijfelen... is wraak nemen wel de juiste beslissing? Een indringend beeldverhaal dat aangrijpend in beeld is gebracht, ook geschikt voor jongeren die niet zo snel een boek pakken. Vanaf 15 jaar.



Noem geen namen

Astrid Sy,
uitgeverij Luitingh-Sijthoff

De titel zegt het al; noem geen namen. Dat werd tegen kinderen gezegd die werden meegenomen uit de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Hollandse Schouwburg was de verzamelplaats van waaruit Joden naar concentratiekampen werden vervoerd. In de crèche werden kinderen opgevangen en in het geheim werden veel kinderen meegesmokkeld en naar onderduikadressen gebracht. Zo werd voorkomen dat ze uiteindelijk zouden zijn vermoord. Door dit boek te lezen weet en voel je hoe het in die tijd moet zijn geweest en wat een helden de medewerkers en verzetsstrijders waren. Indringend verhaal vanaf 15 jaar.



HERFST 2021

Pro
biblio